

De Amerikaanse Inquisitie – een modern sprookje

door Niek Haak

Het was de pausen van Yale en Hopkins ter ore gekomen dat er ketterij was in de Lage Landen, en dat het volk aldaar, na vele jaren van zwaar lijden onder het beleid van de Lyme pausen, probeerde zich te ontworstelen aan het IDSA/CBO evangelie. Ernstige vermaningen van IDSA evangelisten aan artsen, onderzoekers en laboratoria die niet recht in de leer waren en harde woorden en censuur in de internationale 'wetenschappelijke' pers bleken onvoldoende effectief. Het volk waagde het zelfs te klagen bij hun parlement en de roep om verandering werd steeds luider.

Dus werd Grootinquisiteur van den Broek, een man met een diepe minachting voor lymepatiënten, afgevaardigd om de Lage Landen weer strikt in de leer te krijgen. In zijn gevolg een stoet zelfbenoemde 'Lyme Experts' en andere narren - zoals Don Quichotte Bulnes, een arts die het tot zijn levensopdracht gemaakt heeft om lymepatiënten belachelijk te maken. Men wist heel goed hoe het volk gepaaid moet worden: je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Je doet dus net alsof je naar ze luistert en hun klachten serieus neemt en laat ze meepraten, maar volgt ondertussen je eigen plan en trekt de touwtjes extra hard aan. En zo kon het gebeuren dat na jaren 'overleg' op een vrijdagmiddag in juli 2013, niet toevallig op de dag dat half Nederland met zomervakantie ging, het nieuwe 'nog witter wassende' CBO Lyme evangelie in de Lage Landen van kracht werd.

We vatten het evangelie even voor u samen: Lyme is een zeldzame, makkelijk te diagnosticeren en eenvoudig te behandelen ziekte. U denkt misschien net als veel landgenoten dat er iets hapert aan de Lyme diagnostiek of behandeling in Nederland, maar u hebt het mis! Allemaal ingebeeld, het is juist prima geregeld, de Experts zijn het daarover eens! Het enige probleem is dat er heel veel mensen *denken* dat ze Lyme hebben terwijl ze kerngezond zijn, dit alles gevoed door dwalingen in de leer afkomstig van het grote boze internet. Voor wie deze moderne versie van 'de aarde is plat' niet blind gelooft was er dan nog de O Zo Onafhankelijke Gezondheidsraad, waarin dezelfde evangelisten en Experts de doctrine van de Amerikaanse Inquisitie nog eens bekrachtigden.

Voortaan gaat iedereen in de medische sector die nog durft te betwijfelen dat Lymeland plat is weer regelrecht op de brandstapel en iedere lymepatiënt die niet 100% voldoet aan het strikte profiel zoals opgesteld door de Experts, of die na twee weken AB kuur nog klachten heeft, wordt doorverwezen naar de psychiatrische hulp. Diagnostische testen die 'teveel positieven' opleveren worden door inquisiteurs van Dam en Brandenburg voorgoed in de ban gedaan, net als nieuwe (betere) lymetests in het algemeen – want vooruitgang is een gruwel waar we in medisch Nederland niet van gediend zijn, daar komt alleen maar onrust van.

En de volksvertegenwoordigers die door het volk overladen werden met klachten? Ach, er is moed voor nodig om de alwetendheid van de witte jassen te betwijfelen, en blijkbaar vindt men het in ons parlement volkomen normaal dat het land vanuit de VS geregeerd wordt. Het oordeel van de Amerikaanse Inquisitie wordt dus in dank aanvaard. Waarna de rust in de Lage Landen terugkeert, althans zo hoopt men in Yale, in Den Haag, en bij hun vazallen binnen CBO, RIVM en Gezondheidsraad.

Met de organisators van de Spaanse Inquisitie liep het uiteindelijk slecht af, ze probeerden een visie op te leggen die toen al lang over zijn houdbaarheid heen was; het was het begin van het einde. Wetenschappelijke netwerken (inclusief de bijbehorende controle over riant baantjes, onderzoeksgelden, publicaties, patenten enz.) zijn vaak taaier en effectiever dan conventionele religieuze doctrine. Het is dus afwachten hoelang het de Amerikaanse Inquisitie nog lukt het volk onder de duim te houden met hun sprookjes, maar ik voorspel dat hun dagen geteld zijn. Geduld ... alleen triest dat er nog vele levens verwoest zullen worden voordat deze dwaze Lyme Experts definitief het veld ruimen.



We talked about the professors who, after they had found a better theory, still ignored it (from Eckermann and Goethe, 1827):

"This is not to be wondered at," said Goethe ; " such people continue in error because they are indebted to it for their existence. They would otherwise have to learn everything over again, and that would be very inconvenient."

"But," said I, "how can their experiments prove the truth when the basis of their doctrine is false ? "

"They do not prove the truth," said Goethe, " nor is such the intention ; the only point with these professors is to prove their own opinion. On this account, they conceal all those experiments which would reveal the truth, and show their doctrine was untenable. Then, with respect to the scholars – what do they care for the truth ? They, like the rest, are perfectly satisfied if they can prate away about the subject empirically ; — that is the whole matter."

